

Österrike 2013, 22/7-4/8

Anneli, Hans o Robban satte kurs ut i vida världen, nä kanske inte riktigt men kurs genom Danmark för att äntra DB Autozug i Hamburg till kvällen. Det var en fantastisk härlig dag att börja semestern på och varmt var det och ännu mer värme var det när vi kom till Hamburg och fick lastat hojarna för att sen inträda i en riktigt bakugn, vår liggvagn hade tappat luftkonditioneringen och det var en bra bit över tretti grader och riktigt jävligt.

Framme i München på morgonkvisten och det började redan bli rejält varmt när vi lirkade oss ut ur stan med kurs Österrike. Vi skulle till Lofer och tog en rejäl härlig omväg för att komma dit över Gerlos o Krimmler Wasserfall längs alpenstrasse, auu så vackert så vackert och vilken härlig inledning på våra 14 dagars tur. Väl framme i Lofer var det lite som att komma hem när vi äntrade Landhaus Eva-Marie och Stephan direkt öppnade upp garaget för oss att parkera hojarna i. Här Stannade vi tre nätter och hade det underbart med fest både här och där, goa korta dagsturer i området där man måste omnämna alpenstrasse runt Berschtesgaden som en riktig höjdare, sagolikt vackert och en goer väg.

När vi lämnade Lofer så hade temperaturen klättrat upp till runt 33 och dom lovade minst en vecka med värmerekord på upp emot de 40, vi tog därför en lite mer rak väg till nästa ställe över det otroliga Gross Glockner passet och detta året var det molnfritt med en vidunderlig utsikt o framförallt var det lite svalare här på toppen, bara 25 grader. Vidare över sydsidan ner mot Kötsach och Hotel Engel som visade sig vara ett mycket respektabelt hotell mitt på torget och 40 meter från kyrkan här blev vi inkvarterade för ytterligare tre nätter och här åt och drack vi kungligt emellan våra nu lite kortare turer bland annat ner till Italien över två pass som var i klass med fjolårets Gavia men i kvadrat, huvaligen det var nästan i jävligaste laget. Den nu oliidliga temperaturen gjorde utfärderna på hoj mycket tuffa och kvicksilvret stod spikat på 35. Även i denna by var det fest och självklart var vi där. Vi hade nu på 7 dagar redan blivit mästare på att bedöma Österrikes varianter på Aperol Spritz och så här långt ledde byfesten i Lofer den ligan som bäst.

Vi lämnade denna trevliga by och flyttade oss nu rakt österut mot Hotell Thomashof i Mühlbach som ligger några mil öster om Faakersee mot Klagenfurt, detta var en chansning som var helt ett underbart perfekt ställe och så hade dom en pool när nu temperaturen stod o stampade dag efter dag på 38 grader. Några turer gjorde vi här också men en av dagarna blev en slappedag, det var helt enkelt för jävla varmt att sitta på hojen. Här fick vi även besök ett dygn av Karina och Ingvar som kom med bil från Kroatien, en härlig och rolig eftermiddag och kväll hade vi tillsammans. Sista dagen var det tänkt att vi skulle köra in i Slovenien och sen upp över Kranska Gora passet, jo vi körde över och in i Slovenien och vi tog en lunch i Kranska Gora men nä vi hade nu fått nog av värme och krokiga tornato vägar så vi avstod passet utan kortade turen och slappade i swimpölen istället på sena eftermiddagen.

Så här långt hade vi allt förbokad och nu hade vi tre öppna övernattningar kvar innan vi skulle tillbaka på lördagkväll med tåget. Vi kollade med hotellet o dom trodde att det nu kanske kunde bli lite tufft att hitta ställen eftersom deras semestrar dragit igång så vi sökte på nätet och hittade ett ställe i Altenmarkt 6 mil söder om Salzburg. Turen upp mot Altenmarkt tog vi via Nockalmstrasse, nog en

av de absolut vackraste vägar jag någonsin åkt på det var så storslaget så det gjorde on i kroppen. Hela turen upp till Altenmarkt var ca 20 mil men vilka underbara mil, Nockalm, Hohe Tauern, Radstad och det hela, fantastiskt. Väl i Altenmarkt bodde vi återigen mitt i byn på vad man kan beteckna som stadshotellet och vi var de enda gästerna, helt otroligt. Vi bodde kungligt igen med en gigantisk balkong med utsikt över centrumplatsen. Vi ändrade lite i vår planering och beslutade att ta två nätter här och nästa dag åkte vi upp till Sauchensee där jag har roliga vinterminnen ifrån och så tog vi gondolen upp till Gamskogel och promenerade (vissa), en skön och avkopplande dag i 38 gradig värme, javisst värmen bestod och skulle så göra några dygn till vilket gjorde att vi med fasa såg hur vi skulle komma fram genomsveviga till tåget på lördagen.

Anneli tänkte då till och fixade oss ett hotell (Littys) mitt inne i München med gångavstånd till det mesta. Färden dit var minst sagt varm, ett rent helvete rent ut sagt men tur var att vi kunde marschera på rätt så bra så lite avkyllning i fartvinden fick vi. Väl framme var det verkligen mitt inne i stan och det fanns en p-plats för hojarna bakom så allt var perfekt, vi kom överens om att vi kunde garagera vårt bagage och hojarna efter utcheckning dagen efter och då strosa runt i stan innan det blev dags att glida ner till tåget på kvällskvisten. München är verkligen en mångkulturell stad men en trevlig sådan och vi gjorde sightseeing den tid vi var där plus att vi i vanlig ordning åt och drack mycket gott. Lördag sent eftermiddag och vi svidade om på hotellet till mcställen och så åkte vi genom ett lördagskvälls stökigt stadskärna ner till München Ostbahnhof där vi checkade in och ställde oss att vänta på ombordlastning, nu började det torna upp mörka moln i horisonten och precis som sen tåget skulle lämna stan 22,00 så brakade det efterlängtade regnet lös.

Hamburg söndag morgon o tåget var försenat nästan en timme på grund av något, så vi var avlastade och klara för färd mot Puttgarden strax efter 9,00 men det första vi skulle fixa var att stanna för en frukost längs vägen vilket detta tåget inte bjöd på, märkligt. Efter lunch i Puttgarden och sen bordershop naturligtvis, middag på färjan och 17,30 var vi sen hemma igen.

Vilken semester, vilka vänner vilken resa, vilka boenden, vilken underbar mat, vilka goda öl, vilka goda Aperol, vilken natur, vilka vyer, vilken värme och inte minst vilket ödmjukt och trevligt folk Österrikarna är, man känner sig alltid välkommen som turist. Tack vänner för ännu en oförglömlig semester på hoj

Robban .

Krimmler Wasserfall på Gerlos Alpenstrasse



Bershtesgaden Alpenstrasse, Jippie



Gross Glockner o lite svalare



Faakersee

